



Heemkundekring "De Kleine Meijerij"

Berkel-Enschot, Biezenmortel, Esch, Haaren, Helvoirt,
Heukelom, Moergestel, Oisterwijk, Udenhout.

ACHTERKANTJES 2018- 2- juni

In dit informatieblad kunt u lezen over:

- Grote excursie naar de vesting Naarden met boottocht op 19 augustus
- Lezing met filmdocumentaire op woensdag 19 september over de onderduiker Martien van de Weijer in Haaren door Ad van den Oord en Joost van den Berg in Den Domp in Haaren
- Kleine excursie naar Oirschot op 6 oktober
- Lezing op woensdag 21 november over WO-I De Nasleep door Henk van der Linden in Den Boogaard in Moergestel.
- Ingebrachte boeken en voorwerpen (Schenkingen) Heemcentrum
- Historische boomput uit Moergestel krijgt nieuwe bestemming
- Dankjewel aan José Brans
- Contributieherinnering

Grote excursie de vesting Naarden met boottocht op zondag 19 augustus 2018

Ten noorden van het Gooi, aan de vroegere Zuiderzee, ligt de vesting Naarden. Die is in de 16^{de} eeuw gebouwd om Amsterdam te beschermen. Dat hebben ze geweten want de troepen van Alva hebben zowat het hele toenmalige stadje uitgemoord (het Spaanse Huis). De goed gerestaureerde vesting, is een stervormig achthoekig oud stadje met bastions (zoals Willemstad) en ligt met een dubbele gracht gescheiden van de gemeente Naarden. Onze bus kan niet in de vesting komen en u moet voor deze excursie rekenen op een wandeling van ½ km heen door het schootsveld en terug, en ook nog ½ km heen en hetzelfde terug binnen het vestingstadje. Maar daarbinnen bezoekt u een prachtige kerk, een opmerkelijk stadhuis en het Comeniusmuseum (met film).



Maar we maken ook een boottocht rond de stad en even op het Naardermeer (deel van het IJsselmeer). In de bus hoort u meer over de 80-jarige oorlog (Naarden) en over Jan Kominsky (Comenius, opvoedkundige en stichter van de –protestantse- Moravische Broederschap) die in Naarden begraven ligt. Tijdens de wandeling wordt u gegidst in het interieur van de Grote of Sint Vituskerk, langs de kazematten, de haven en het Spaanse Huis.

Voor de inwendige mens wordt ter plaatse en op de terugweg goed gezorgd. Neem vooral uw foto-apparaat mee op deze historische tocht, en ook uw museumjaarkaart als u die heeft. We vertrekken op zondag 19 augustus 2018 om 08.30 uur in Oisterwijk (sporthal De Leije, Baerdijk, alwaar gratis parkeren op zondag) en komen daar ca. 20.30 uur weer terug. Het gedetailleerde programma met tijden krijgt u in de bus.



Opgeven vóór 31 juli bij Jan Franken (0135 33 33 66; Torenakker 97, 5056 LM Berkel-Enschot). Maar het liefst via e-mail: jifranken@t-mobilethuis.nl Vermeld voor de zekerheid uw telefoonnummer. De kosten zijn €70 per persoon, daarbij is de ochtendkoffie (of thee) ingegrepen, de lunch en het diner 's avonds en natuurlijk de entree, de gidsen, de stencils en de buskosten. Extra drankjes betaalt u zelf.

Deelname in volgorde van aanmelding.

De betaling geeft de doorslag. Betaling op bankrekening NL48 RABO 0138 980 209 t.n.v. De Kleine Meijerij onder vermelding van "Naarden". Graag zo snel mogelijk. Maximaal 48 personen. Bij afmelding na 10 augustus kunnen wij u niet meer terugbetalen.

LEZING MET FILMDOCUMENTAIRE OP WOENSDAG 19 SEPTEMBER 2018 OVER Het Dagboek van Martien van de Weijer door Ad van den Oord en Joost van den Berg aanvang 20.00 uur in gemeenschapshuis Den Domp in Haaren.

Documentaire en lezing over de uit Haarlem afkomstige Martien van de Weijer die in de jaren 1943 - 1944 in Haaren ondergedoken zat en over zijn dagelijkse belevenissen een dagboek bijhield. Hij nam deel aan het verzet en overviel onder meer samen met Marius van den Wildenberg en André Vissers het gemeentehuis om er de bevolkingsadministratie te stelen.

Samen vormen film en boek een uniek naslagwerk. De documentaire "Ik wilde die Duitsers weg hebben" van 45 minuten geeft een bijzondere inkijk in de periode 1943-1945. Het omvat een drietal interviews met Van de Weijer, informatie uit zijn dagboeken, uniek fotomateriaal en nagespeelde scènes. Hierdoor is een mooi portret ontstaan van een gedreven jonge man in oorlogstijd.

Het boek 'Wij sloegen waar wij raken konden' is op een plezierig leesbare wijze geschreven en voorzien van aantekeningen en kaderteksten.

Het boek wordt uitgegeven door Stichting Het Kwartier van Oisterwijk, en onder meer verkrijgbaar in Haaren bij Henk van Helvert, Plataanlaan 6 ; in Oisterwijk bij het Heemcentrum van De Kleine Meijerij, en ook te bestellen via www.kwartiervanoisterwijk.nl. **De prijs is slechts €22,50** en het ISBN is 978-90-824154-6-9.

Kleine excursie naar Oirschot op zaterdag 6 oktober 2018

De kleine excursie duurt een halve dag en u komt met eigen vervoer. Dit jaar bezoeken we Oirschot. U komt met de fiets. Wanneer u met de auto komt, rijdt u liefst met anderen mee. De auto kunt u kwijt op de Markt, maar ook in de Koestraat en de Princéehof die beide aan de westelijke kant op de Markt uitkomen.

We verzamelen op de Markt bij de toren van de grote kerk om 14 uur.

Wat doen we? We krijgen een stadswandeling, bezoeken de kerk en we gaan naar het heemkundemuseum. Wanneer de groep niet groter is dan 15 personen dan zijn er aan de stadswandeling geen kosten verbonden. Wanneer de groep groter is, huren we een tweede stadsgids in en slaan de kosten daarvoor over allen om. Met een museumjaarkaart is ook de entree van het museum gratis. Anders betaalt u zelf €5 (groepsprijs).

Na de rondleiding langs het voormalig schepenhuis, het huidige gemeentehuis, de Sint Petrusbasiliek, de kanunnikenhuisjes, de voormalige Latijnse school, het gasthuis en enkele monumenten bezoeken we het intieme museum en daarna bent u omstreeks 16 uur vrij om uit te rusten op een van de vele gezellige terrasjes. De verfrissing is dan uiteraard voor eigen rekening.

Mogelijk zijn er aan de excursie zelf dus geen kosten verbonden en anders rekenen we die ter plaatse af. Opgeve is wel nodig om een en ander te kunnen regelen.

Opgeven vóór 27 september bij Jan Franken (0135 33 33 66; Torenakker 97, 5056 LM Berkel-Enschot. Maar het liefst via e-mail: jifranken@t-mobilethuis.nl en vermeld dan uw telefoonnummer.



LEZING OP WOENSDAG 21 NOVEMBER 2018 OVER DE EERSTE WERELDOORLOG, DE NASLEEP

door Henk van der Linden

Aanvang 20.00 uur in het gemeenschapshuis Den Boogaard in Moergestel

Op 11 november 1918 is de Grote Oorlog 1914-1918 voorbij. Er wordt een wapenstilstand gesloten. Ook Nederland kan opgelucht adem halen, de oorlog is aan ons land voorbijgegaan. Maar hij is ook hier niet onopgemerkt gebleven. Nederland neutraal betekent alleen maar, dat wij niet in het vechten betrokken zijn geraakt. Ook in ons land waren de gevolgen groot en dan met name in de zuidelijke provincies.

Wat had Brabant meegekregen van die oorlog en hoe stond Brabant erbij na de Wapenstilstand? Henk van der Linden (1944), geboren en getogen Oisterwijker, komt het vertellen. Hij is historisch publicist, vice-voorzitter van het Studiecentrum Eerste Wereldoorlog, heeft 30 boeken over WO1 op zijn naam, en daarin ook over Oisterwijk geschreven. In 2016 verscheen '*Brabant en de Eerste Wereldoorlog*', bij Uitgeverij Aspekt. Henk is de samensteller en eindredacteur van dit boek, en van alle andere bij Aspekt verschenen provincie- en stedenboeken over WO1. Op 26 oktober verschijnt in dezelfde reeks, ook op zijn naam, '*s-Hertogenbosch en de Eerste Wereldoorlog*'.

INGEBRACHTE BOEKEN BIBLIOTHEEK HEEMCENTRUM maart april mei

1. Rommeldam in Oisterwijk (verkleinde uitgave) (4528A)
2. De R.K. Boerenstand (crisisnr. 1930) (352)
3. Gids voor de toerist voor M-Brabant (353)
4. Hoe, waar, wanneer elektrische ruimte-verwarming (962)
5. De Kinkenduut (gedichten) (963)
6. Brabant (gedichten) (964)
7. De Katechismus (965)
8. De Jaren '50 (966)
9. Weerzien (967)
10. Brabantia Illustrata. 100 oude foto's en hun verhaal. Deel 1,2,3
11. (1181, 1182, 1183)
12. Wij sloegen waar we konden Dagboek Martien van de Weijer (4910)
13. Zin in Brabant (1349)
14. Een oord van bang wachten (Kamp Haaren 1941-1944) (7024)
15. De Poffer (2484)
16. Brabants dorpsleven in oude ansichten (2434)
17. Unentse Sprokkels 15 (6022N)
18. Symboliek van een toren (wetenswaardigheden over de toren van de Nicolaaskerk Helvoirt (6992)
19. Jaarboek VV Helvoirt. Seizoen 2016/2017 (6993)

Mevrouw Vogels, Moergestel: Katholieke Illustraties 1932-1937

INGEBRACHTE GESCHONKEN VOORWERPEN HEEMCENTRUM

Door mevrouw Toos van Oirschot uit Oisterwijk werd onze kring met dankbaarheid verrast met een heel bijzondere schenking.

Het betrof een aantal vrouwen- en mannenkleden uit de het midden van de vorige eeuw.

Als vrouwenkleden betrof dat een poffer met tulen muts, tone tour, zwarte basis- of werkmutsje (repica), vrouwenklompen, zwart met leren bandjes, damestasje (kunstleer?), zwarte gebloemde rok met verstelde blauwe bovenkant, zwarte rok, zwart vestje met mouwen en opstiksels, zwarte omslagdoek met voorsluiting van knoopjes en met franjes, bruin vestje met mouwen met stiksels, bruine rok en groene rok.

De manskleden betroffen een zwarte broek met zijbies (bonafide braid) zwart colbertjasje, zwarte smoking, colbert en broek, zwart jacquet, slipjas, vest, broek.

PREHISTORISCHE PUT UIT MOERGESTEL KRIJGT EEN NIEUWE BESTEMMING

Erfgoed is er niet om in depot te blijven liggen. Als Kleine Meijerij zijn we daarom blij dat we eindelijk een openbare bestemming hebben gevonden voor de in 1992 in Moergestel gevonden boomput uit de veertiende eeuw.

Na jarenlang in de hal van het Moergestelse Gemeentehuis en verblijf op de zolder van In de Drie Swaentjes te Oisterwijk en daarna in opslag in de schuur bij Mart van den Oever in Haaren is deze put recentelijk gerestaureerd. Vrijwilligers Sjaak van Herk en Henk van Roessel af en toe geholpen door enkele vrienden hebben de afgelopen winterperiode het restauratiewerk op zich genomen. Dit bestond uit het opnieuw in elkaar passen van de door de tand des tijds losgeraakt delen en het fixeren van het geheel op een speciaal geconstrueerd ijzeren frame. Daarna heeft Houtzagerij Van Trier uit Hilvarenbeek als extra versteviging een stalen band rond de put getrokken. Op maandag 18 juni installeerden Sjaak en Henk, geholpen door Harry Michels en Jan Bruurs de prachtig gerestaureerde boomput in z'n nieuwe onderkomen in De Reuselhoeve waar ondernemer Guus Mulders trots is deze daar te kunnen tonen.

De presentatie is nog niet helemaal af want er moet nog een informatiepaneel bijkomen en op een later moment vindt de "officiële onthulling" plaats.

Met deze put is een begin gemaakt met de wens van Guus Mulders om in de schuur meer heemkundige historie te laten zien van het omringend gebied. Zo is ook een fotowand met oude foto's van Moergestel in voorbereiding. Een mooi initiatief van Guus waar wij als heemkundekring graag aan meewerken.



DANKJEWEL VOOR JOSE BRANS

Na ruim 10 jaar als vrijwilligster werkzaam geweest te op ons Heemcentrum bij onder meer het uitzoeken en ordenen van allerlei prentjes was het voor de Oisterwijkse José Brans op 18 mei haar laatste "werkdag" in het heemcentrum aangezien zij een en ander niet meer kon combineren met haar nieuwe baan.

Bestuurslid Mart van den Oever zette haar in het zonnetje en onderstreepte de dankwoorden werden onderstreept met een mooie bos bloemen.

José hartelijk dank voor je verrichte vrijwilligerswerk en veel succes in je nieuwe baan.

CONTRIBUTIEHERINNERING

Een aantal leden heeft helaas zijn contributie voor 2018 nog niet betaald. Voor zover u als lezer daartoe behoort zou u dan alsnog de contributie willen overmaken (€ 32,00 op NL48 RABO 0138 9802 09 t.n.v. De Kleine Meijerij). Dit bespaart onze penningmeester extra werk omdat hij dan geen herinneringsbrieven hoeft uit te sturen.